

**Ομιλία του Παναγιώτη Δούκα
Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων
στα Ε.Α.Σ.(ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) Υμηττού,
στην Απεργιακή Συγκέντρωση του Ε.Κ.Α στις 17.01.2012**

Εργαζόμενες – Εργαζόμενοι
Συνταξιούχοι – Άνεργοι
Νέοι και Νέες ,

Είμαστε εδώ για να αντιπαλέψουμε κάθε αντεργατική πολιτική.

Είμαστε πάλι στους δρόμους του αγώνα γιατί ξεχειλίζουμε από οργή και αγανάκτηση από τις αδιέξοδες νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

Παρά τις θυσίες που κάναμε, πληρώνοντας δύο χρόνια την κρίση που άλλοι δημιούργησαν, εξακολουθούν να νομοθετούν και να εφαρμόζουν μέτρα που συνθλίβουν τους πολλούς και τους αδύνατους ενώ ενισχύουν και ευνοούν τους λίγους, τους ισχυρούς και τους προνομιούχους.

Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην Κυβέρνηση, στην Τρόικα και τους Δανειστές.

Οι πολιτικές της φτώχειας, της ανεργίας και της εξαθλίωσης ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ.

Οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι, οι συνταξιούχοι και οι νέοι αυτής της χώρας εξάντλησαν τα όρια της αντοχής και της ανοχής τους.

Απαιτούν ανατροπή της κυβερνητικής και ευρωπαϊκής πολιτικής που προκαλεί νέες κοινωνικές ανισότητες και διευρύνει της ύφεσης.

Το Μνημόνιο και το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που υιοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση και υλοποιεί η σημερινή, στοχοποιεί αποκλειστικά τους εργαζόμενους σαν την κύρια αιτία των δεινών της κρίσης και αφήνει στο απυρόβλητο τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους, τους φοροκλέπτες και τους φοροφυγάδες.

Μετά από τις περικοπές εισοδημάτων, μισθών και συντάξεων, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, τα νέα φορολογικά χαράτσια, σήμερα και πάλι με πρόσχημα το χρέος προωθούνται και νέα αντεργατικά μέτρα σε βάρος των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Πέρσι έλεγαν εμάς προνομιούχους, γιατί παίρναμε 1.000 και 1.200 ευρώ και γιατί είχαμε σταθερή εργασία. Δεχθήκαμε επίθεση συντονισμένη, με στοιχεία ανακριβή και παραποιημένα.

Χρησιμοποιούν τους αριθμούς και τον κοινωνικό αυτοματισμό, προσπαθώντας να επιβάλλουν την ανθρωποφαγία της μίας κοινωνικής ομάδας απέναντι στην άλλη, αγγίζοντας τα όρια του **κοινωνικού κανιβαλισμού !!!**

Όμως οι μάσκες έπεσαν, μαζί με τις νέες μειώσεις των μισθών στο Δημόσιο μειώθηκαν και οι μισθοί στον Ιδιωτικό Τομέα, καταργήθηκαν και καταργούνται οι Σ.Σ.Ε., αυξήθηκε η ανεργία και κλείνουν κατά δεκάδες μαγαζιά και βιοτεχνίες.

Απολύονται εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και την ίδια στιγμή προωθούν την κατάργηση της **Εθνικής Σ.Σ.Ε.** και την κατάργηση του 13^{ου} και 14^{ου} μισθού.

Ανοίγουν την πόρτα για νέες περικοπές και για Ατομικές Σ.Ε. στον ιδιωτικό τομέα που ανθεί η αδήλωτη και μαύρη εργασία, και τελευταία η απλήρωτη εργασία.

Με τους μηχανισμούς ελέγχου ανύπαρκτους και ανήμπορους να αντιδράσουν, έχουν διαλυθεί όλα και δεν υπάρχει καμία προστασία της εργασίας.

Στόχος είναι ένας και κοινός : θέλουν μισθούς Κίνας και συντάξεις πείνας σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Ο Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας και τα Δημόσια κοινωνικά αγαθά βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβερνητικής επίθεσης.

Το Δημόσιο, συκοφαντείτε, διαβάλλεται με βασικό στόχο το ξεπούλημα των Δημοσίων Επιχειρήσεων στους ιδιώτες και τον περιορισμό των δικαιωμάτων των εργαζόμενων.

Προετοιμάζουν το έδαφος ώστε οι νέοι αγοραστές να αγοράσουν φτηνά μέρος της Εθνικής κυριαρχίας και με μικρό μισθολογικό κόστος.

Η προωθούμενη κυβερνητική απόφαση κατ' απαίτηση των Τροϊκανών - Δανειστών για τις εφεδρείες - απολύσεις στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για να ικανοποιηθούν οι τοκογλύφοι δανειστές θα έχει δραματικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους, στα δημόσια κοινωνικά αγαθά και σε όλη την κοινωνία.

Αυτό το απάνθρωπο και σκληρό μέτρο μας γυρίζει έναν αιώνα πίσω !!!

Τότε που οι Δημόσιοι Υπάλληλοι απολύονταν με τις αλλαγές των Κυβερνήσεων και συγκεντρώνονταν σ' αυτήν εδώ την πλατεία εκλιπαρώντας τους κυβερνώντες να τους ξαναπροσλάβουν.

Γι' αυτό και ονομάστηκε πλατεία Κλαυθμώνος.

Στο όνομα του χρέους και των ελλειμμάτων προωθείται η εξαθλίωση των εργαζομένων, η διεύρυνση της λίστας των ανέργων και η υποβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Για να εξασφαλίσουν τα τοκογλυφικά δάνεια και για να «ικανοποιηθούν» οι αγορές, κυβέρνηση και δανειστές συνεχίζουν τη στοχοποίηση και ενοχοποίηση των εργαζομένων σε οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου, οδηγώντας έτσι τη χώρα πιο βαθιά στην ύφεση δημιουργώντας νέα κοινωνικά αδιέξοδα.

Είναι σαφές ότι η Κυβέρνηση με τις πολιτικές της επιλογές οδηγεί το Κράτος σε διάλυση, τη Δημόσια Διοίκηση σε πλήρη απορρύθμιση, το Κοινωνικό Κράτος σε κατεδάφιση, την Κοινωνία σε εξαθλίωση, τους εργαζόμενους σε απόγνωση, την οικονομία σε κατάρρευση και τη χώρα σε μεγαλύτερο αδιέξοδο.

Είναι μια αναποτελεσματική και αδιέξοδη πολιτική, που εξοντώνει τους πολίτες και ταυτόχρονα δημιουργεί ολοένα και περισσότερα ελλείμματα και χρέη, ενισχύοντας έτσι την εξάρτηση της χώρας και υποθηκεύοντας την εθνική της κυριαρχία.

Εργαζόμενες – Εργαζόμενοι

Συνταξιούχοι – Άνεργοι

Νέοι και Νέες ,

Εμείς οι εργαζόμενοι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ στην πρώην ΠΥΡΚΑΛ και στην πρώην ΕΒΟ, είμαστε από τους πρώτους που έχουμε υποστεί κάθε αντεργατικό και αντικοινωνικό μέτρο.

Δύο χρόνια κόλασης με περικοπές μισθών και αποζημιώσεων, κατάργηση Σ.Σ.Ε., εφεδρείες και τώρα νέο μισθολόγιο με νέες δραματικές περικοπές.

Όπως και σε δεκάδες άλλους χώρους, έχουμε μείνει και εμείς πολλές φορές απλήρωτοι για μήνες.

Είμαστε από τους πρώτους που έχουμε κλιμακώσει την αντίσταση μας με απεργίες διαρκείας, με καταλήψεις, με επισχέσεις εργασίας και κινητοποιήσεις στα αρμόδια Υπουργεία για να μας καταβληθούν τα δεδουλευμένα μας.

Ταυτόχρονα αγωνιζόμαστε να αποτρέψουμε το ξεπούλημα ή το κλείσιμο της ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ που μεθοδεύεται μέσα από την παραγωγική και οικονομική απαξίωση, την συρρίκνωση και την διάλυση των εργοστασίων.

Σε μία χώρα:

- Που είναι τέταρτη παγκοσμίως σε εισαγωγή πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων και,
- Που δεν έχουν αναιρεθεί οι λόγοι που επέβαλλαν τη δημιουργία και ύπαρξη αυτής τα ης Αμυντικής Βιομηχανίας, απαραίτητη για την ανεξαρτησία και αυτονομία των Ε.Δ.

έχουν αποφασίσει να ξεπουλήσουν τα Ε.Α.Σ. και να παραδώσουν την ασφάλεια και την αυτοτέλεια της χώρας και των πολιτών σε ξένους επενδυτές-κατακτητές.

Την οδηγούν στο ξεπούλημα ή στο κλείσιμο ως ελλειμματική, λέγοντας ότι δεν μπορεί το Δημόσιο να την συντηρεί, την ίδια ώρα που δίνονται ευθαρσώς και προκλητικά παραγγελίες εκατομμυρίων € σε ξένες εταιρείες.

Υπολογίζουν χωρίς τον ξενοδόχο !!!

Εμείς τους προειδοποιούμε και από αυτό το βήμα:

Τα Ε.Α.Σ., που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αμυντική θωράκιση της χώρας, οι συγκοινωνίες, η ενέργεια, το νερό τα λιμάνια, δεν πωλούνται. Ας το ξεχάσουν.

Ας μην τολμήσουν και προχωρήσουν σε εκποίηση του δημόσιου πλούτου και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, παραδίδοντας τα μοναδικά αναπτυξιακά εργαλεία του κράτους σε ιδιώτες, γιατί θα βρουν απέναντί τους το ΣΥΝΟΛΟ της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Εμείς, Σωματεία και εργαζόμενοι στα Ε.Α.Σ., ενώνουμε την γροθιά μας με την γροθιά των εργαζομένων όλης της χώρας και θα συνεχίσουμε των αγώνας μας όσο θα συνεχίζονται αυτές οι πολιτικές που μας σπρώχνουν στη φτώχεια και την ανέχεια.

Μαζί με τους εργαζόμενους, στο Δημόσιο, στο Ευρύτερο Δημόσιο, στον Ιδιωτικό Τομέα, μαζί με τους συνταξιούχους, τους άνεργους και τους νέους της χώρας, **αγωνιζόμαστε, αντιστεκόμαστε και απαιτούμε:**

Την κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών διατάξεων που περιέχονται σε σειρά νόμων από τις αρχές του 2010.

Υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των Επιχειρήσεων και Οργανισμών από τα κερδοσκοπικά ιδιωτικά μονοπώλια.

Άμεση κατάργηση του αντεργατικού μέτρου της «εργασιακής εφεδρείας» και του νέου μισθολογίου.

Άμεση ανάκληση των σκληρών και άδικων εισπρακτικών μέτρων σε βάρος του κόσμου της εργασίας.

Διασφάλιση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, καμία μείωση, **αντιθέτως** προστασία των επικουρικών συντάξεων.

Καμία παρέμβαση στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και σεβασμός στις διατάξεις των ΣΣΕ που εξασφαλίζουν τα κατώτατα όρια αμοιβής και τους όρους εργασίας.

Τη διασφάλιση της συλλογικής αυτονομίας και τον έμπρακτο σεβασμό του συνταγματικά κατοχυρωμένου θεσμικού πλαισίου του ν. 1876/90 για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ), που θέτουν ενιαία όρια προστασίας όλων των εργαζομένων.

Καμία παρέμβαση στην ελεύθερη συνδικαλιστική δράση. Τήρηση της υποχρέωσης καλόπιστης συλλογικής διαπραγμάτευσης με τις νόμιμα εκλεγμένες και υπεύθυνες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων.

Καμία παρέμβαση του Κράτους στον καθορισμό των όρων αμοιβής και εργασίας για τους εργαζόμενους σε φορείς και οργανισμούς που καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Διασφάλιση του απεργιακού δικαιώματος από πράξεις ποινικοποίησής και δίωξης των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Άμεσα μέτρα για την προστασία της απασχόλησης και των θέσεων εργασίας από καταχρηστικές πρακτικές εργοδοτών, που, με πρόσχημα την οικονομική κρίση, προβαίνουν σε αυθαίρετες μειώσεις μισθών μέσω ατομικών συμβάσεων, επιβολή εκ περιτροπής εργασίας, διαθεσιμότητες, απολύσεις και κάθε μορφής ευελιξίες, που έχουν προκαλέσει πλήρη εργασιακή ανασφάλεια και αγανάκτηση στους εργαζόμενους.

Αυστηρή και αποτελεσματική αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, της εισφοροδιαφυγής, της φοροκλοπής και των ανείσπρακτων οφειλών προς τα Ταμεία.

Άμεσα μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης των ανέργων. Αύξηση του επιδόματος ανεργίας και επιμήκυνση της διάρκειας καταβολής του.

Εργαζόμενες – Εργαζόμενοι

Συνταξιούχοι – Άνεργοι

Νέοι και Νέες ,

Δεν θα συναινέσουμε στους σχεδιασμούς, των ελληνικών και ξένων πολιτικών μηχανισμών εξουσίας.

Δεν θα υποκύψουμε στους εκβιασμούς, στην τρομοκρατία και την καταστολή.

Δεν θα επιτρέψουμε το ξεπούλημα της Δημόσιας Περιουσίας.

Δεν ανεχόμαστε να θυσιάζονται οι Δημόσιες Υπηρεσίες και τα κοινωνικά αγαθά στο βωμό των συμφερόντων της αγοράς και των κερδοσκοπών.

Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε την ακύρωση και ανατροπή των πολιτικών που οδηγούν τους εργαζόμενους και τη χώρα στην καταστροφή.

Διεκδικούμε την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, την ανακατανομή του πλούτου υπέρ των φτωχών και των εργαζομένων.

Απαιτούμε μια άλλη πολιτική, που θα περιλαμβάνει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την ανάπτυξη, για την κοινωνία και το λαό.

Ας καταλάβουν επιτέλους όλοι ότι, "Εμείς θα τους αντισταθούμε... Όποιοι κι αν είναι. Όσο δυνατοί κι αν είναι"

Δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά να εντείνουμε τους αγώνες μας.

Ο αγώνας ο δικός μας είναι αγώνας ολόκληρης της κοινωνίας.

Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία αυτού του τόπου.

Γιατί εμείς ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ μας ΧΡΩΣΤΑΝΕ.

Καλό μας Αγώνα.

Σας ευχαριστώ.