



10^Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ

16, 17, 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΑΘΗΝΑ

Συμβολή της CGT Ile de France στην συζήτηση

Η 10^η Συνδιάσκεψη των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών καλεί για ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας και των δημοσίων υπηρεσιών, για μια Ευρώπη της κοινωνικής προόδου, της ευημερίας και της αλληλεγγύης.

Υπό την πίεση των αγορών που αποσταθεροποιήθηκαν λόγω της κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος, οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπαθούν να επιβάλουν πολιτικές δραστηφής λιτότητας για να περιορισθεί το έλλειμμα στο 3% του ΑΕΠ και το εθνικό χρέος στο 60% του ΑΕΠ όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Συνθήκη.

Τέτοιες πολιτικές θα οδηγήσουν στη υποχώρηση της κοινωνικής προστασίας, ειδικότερα σ' ότι αφορά στα συνταξιοδοτικά συστήματα που σήμερα βρίσκονται στο στόχαστρο των μεταρρυθμίσεων σε πολλές χώρες.

Αυτές όμως (οι μεταρρυθμίσεις) θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα, την πρόσβαση, ακόμη και την ύπαρξη των δημοσίων υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από τα Κράτη Μέλη και τις Τοπικές αρχές.

Οι δημόσιες υπηρεσίες ωστόσο είναι ένα βασικό εργαλείο για την έξοδο από την κρίση, όπως επεσήμανε η ΣΕΣ στην απόφασή της 2^{ος} Ιουνίου. Έχουν γίνει για να καλύπτουν βασικές ανάγκες – κατοικία, υγεία, παιδεία, εργασία, πολιτισμό κλπ – συμβάλλουν στην προστασία του πολίτη και προάγουν την κοινωνική, συνοχή και αλληλεγγύη. Ο οικονομικός τους αντίκτυπος είναι σημαντικός, είτε επί της αναδιανομής του πλούτου, είτε επί της απασχόλησης ή επί της επένδυσης.

Οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει επομένως να παίξουν μείζονα ρόλο στην Ευρώπη με την διαμόρφωση μιας βιώσιμης αναπτυξιακής πολιτικής που θα στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών, που θα εγγυάται την συνεκτική διαχείριση του χώρου, την δημιουργία υποδομών επικοινωνίας και ανταλλαγών, την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της έρευνας και των δημοκρατικών μεθόδων χρηματοδότησης των δημοσίων πολιτικών.

Για τους υποστηρικτές της οικοδόμησης της Ευρώπης με την σημερινή της μορφή, που δίνουν προτεραιότητα στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών, οι δημόσιες υπηρεσίες (ή οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) αποτελούν εμπόδιο σε αυτές τις αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να ανοίξει νέους τομείς στον ανταγωνισμό και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) τον Δούρειο Ίππο των ιδιωτικοποιήσεων.

Δικαστικές και ρυθμιστικές αποφάσεις τα προηγούμενα χρόνια τείνουν να περιορίσουν το πεδίο των δημοσίων υπηρεσιών σε ένα απλό δίκτυ ασφαλείας για τους πτωχότερους, με σκοπό να μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς τους στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος υπόκειται στον ελεύθερο ανταγωνισμό (π.χ. κοινωνική κατοικία στη Ολλανδία, ασφάλιση υγείας στην Γαλλία). Έτσι, οι αξίες της οικουμενικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης στις οποίες βασίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες χλευάζονται.

Τέτοιες ρυθμίσεις (η Οδηγία για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, ή η οδηγία Bolkestein και η οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες) τείνουν να αντιπαραυεθούν σε διοικητικούς ελέγχους και ρήτρες ειδικότερα κοινωνικής φύσεως, που χρησιμοποιούνται από τις τοπικές αρχές που επιθυμούν να ελέγξουν τις προσφορές σε προκηρύξεις παροχής υπηρεσιών.

Ωστόσο, υπάρχουν σημεία στην Συνθήκη της Λισαβώνας που μπορούν να αποτελέσουν την βάση για την αναγνώριση και ανάπτυξη των δημοσίων υπηρεσιών, και για την έξοδό τους από το πεδίο του ανταγωνισμού.

- Η Χάρτα των Θεμελιωδών Διακαιωμάτων, που έχει ισχύ νόμου, συνεπάγεται την ύπαρξη υπηρεσιών δημόσιου συμφέροντος και καθιερώνει το δικαίωμα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ενέργεια, ταχυδρομεία, τηλεφωνία, μεταφορέ κλπ) προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική συνοχή σε επίπεδο περιφερειών.
- Το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λισαβώνας προβλέπει την ανάληψη πρωτοβουλίας από την Ε.Ε. για έναν Ευρωπαϊκό Κανονισμό που θα ορίζει ένα κοινό εγκάρσιο πλαίσιο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

- Πολλώ μάλλον που το πρωτόκολλο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αναγνωρίζει ευρεία αυτονομία των Κρατών Μελών και των τοπικών αρχών στον προσδιορισμό και την λειτουργία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Στη απόφασή της της 2ας Ιουνίου, η ΣΕΣ ζητάει από τη Ε.Ε. να εγγυηθεί την ύπαρξη των δημοσίων υπηρεσιών στην Ευρώπη μέσω:

- της εγκαθίδρυσης ενός Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις δημόσιες υπηρεσίες και την αυτονομία των Κρατών Μελών να τις ορίσουν,
- της εισαγωγής της ρήτρας της κοινωνικής προόδου στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία που παίρνει προβάδισμα επί των ελευθεριών της Ευρωπαϊκής αγοράς,
- της διευκρίνησης των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες υπηρεσίες και την χρηματοδότησή τους, καθώς επίσης και των κανόνων των δημοσίων προμηθειών, με σκοπό να εγγυηθεί την ασφάλεια δικαίου που τις διέπει,
- της άρσης κινήτρων για την ανάπτυξη των ΣΔΙΤ υπό την πίεση των πολιτικών μείωσης του ελλείμματος,
- ενός moratorium στο άνοιγμα νέων τομέων στον ανταγωνισμό.

Αυτές οι προτάσεις προεκτείνουν τα εθνικά αιτήματα κάθε χώρας για την υπεράσπιση και την ανάπτυξη των δημοσίων υπηρεσιών.

Η ημέρα δράσης η 29^η Σεπτεμβρίου αποτελεί μια ευκαιρία να προωθήσουμε αυτές τις προτάσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και να ζητήσουμε μια νέα κατεύθυνση για τις δημόσιες υπηρεσίες στην Ευρώπη, που είναι συνιστώσα μιας Ευρώπης της κοινωνικής προόδου, της αλληλεγγύης και της ευημερίας.