

**Συνέντευξη της Προέδρου του ΕΚΑ Στάβυς Σαλουφάκου στο Περιοδικό  
της CGT Ile-de-France Paris**

Τίτλος άρθρου

**«Οι έλληνες θύματα εκβιασμού»**

**1. Πως βιώνουν οι Έλληνες εργαζόμενοι την οικονομική και κοινωνική κατάσταση;**

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, δημιουργούν για τους Έλληνες εργαζόμενους ασφυκτική ατμόσφαιρα. Η ανασφάλεια, η έλλειψη προοπτικής και σχεδιασμού και η ολοένα αυξανόμενη φτώχεια αναιρούν δραματικά την ποιότητα ζωής και εργασίας. Η καλπάζουσα ανεργία λειτουργεί ως μηχανισμός εκβιασμού για την περαιτέρω αλλαγή των εργασιακών σχέσεων και την ουσιαστική ακύρωση κάθε κοινωνικής πρόνοιας.

**2. Πως βιώνουν οι Έλληνες εργαζόμενοι την ελληνική πολιτική κατάσταση; (σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης εθνικής ενότητας, δημοψήφισμα που εγκαταλείφθηκε υπό την πίεση Γαλλίας – Γερμανίας, παραίτηση του κ. Παπανδρέου, εθνική κυριαρχία που παραβιάζεται από Σαρκοζί – Μέρκελ)**

Είναι μια διαρκής ολίσθηση του περιεχομένου της Δημοκρατίας και αμφισβήτηση του κυρίαρχου ρόλου του Λαού. Η άθροιση συνεχόμενων λάθους επιλογών έκανε το σύνολο των εργαζομένων να κατανοήσουν την έλλειψη σχεδιασμού. Η αμφισβήτηση από την νεοφιλελεύθερη ηγεσία της Ε.Ε. του δικαιώματος για αυτοδιάθεση και εθνική κυριαρχία των κρατών μελών και ο ωμός εκβιασμός από Μέρκελ – Σαρκοζί αναδεικνύει ότι οι αγορές, γι' αυτούς, είναι πάνω από τους ανθρώπους και καθιστά σαφή το φόβο τους απέναντι στους λαούς και την δημοκρατική τους έκφραση. Τους εξυπηρετεί πλήρως, όλα να σχεδιάζονται και να αποφασίζονται σε κλειστά δωμάτια, με συνομιλητές μόνο τους εκφραστές των χρηματοπιστωτικών συμφερόντων, να εκβιάζουν τους ηγέτες και να αφήνουν τους λαούς στο περιθώριο.

**3. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της νέας Ευρωπαϊκής συμφωνίας της 27<sup>ης</sup> Οκτωβρίου σχετικά με το χρέος της Ελλάδας;**

Δεν γνωρίζουμε ακόμα όλες τις παραμέτρους. Σ' ότι αφορά στο «κούρεμα» του χρέους, δίνει μια επίπλαστη λύση στα χρηματοοικονομικά δεδομένα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν απαντά στο κεντρικό αίτημα της ανάπτυξης που πραγματικά θα έδινε λύση στο πρόβλημα.

Σε αντάλλαγμα της «προσφοράς» θέτει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και συναπόφασης, καθώς επίσης και ανατροπής του κοινωνικού Κράτους μέσα από βίαιο επαναπροσδιορισμό του θεσμικού κοινωνικού εργατικού πλαισίου.

**4. Τα πρώτα μέρα λιτότητας που επιβάλλονται από την ΕΕ και το ΔΝΤ με αντάλλαγμα την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα, συνέβαλαν στην βελτίωση της οικονομικής κατάστασης ή όχι;**

Στην πραγματική οικονομία οδήγησαν σε μαρasmus χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αύξησαν την ανεργία και μείωσαν δραματικά το μέσο εισόδημα του Έλληνα εργαζόμενου. Οι οριζόντιες περικοπές σε καμία περίπτωση δεν απαντούν στο αίτημα δίκαιης κατανομής των βαρών. Οι πολιτικές λιτότητας που οδηγούν σε μακροχρόνια ύφεση αποτελούν ανεργμάτιστη πολιτική επιδίωξη όσων επιθυμούν με πειραματόζωα τους Έλληνες να ακυρώσουν το κοινωνικό κεκτημένο της Ευρώπης.

**5. Πιστεύετε ότι η προσπάθεια που κατέβαλαν οι Τράπεζες και ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι δίνουν το 50% των απαιτήσεών τους από την Ελλάδα είναι αρκετό;**

Οι Τράπεζες και οι ιδιώτες επενδυτές φαίνεται να καταβάλουν το 50% των απαιτήσεων τους από την Ελλάδα, όταν στην πραγματικότητα έχουν ήδη πάρει το Κεφαλαίο τους και περίπου 20% τοκοχρεωλύσια. Επί της ουσίας δίνουν το 50% από τη ληστρική απαίτηση ως τοκογλύφοι, το 10 φορές επί του Κεφαλαίου, υπολοίπου των απαιτήσεων τους στο φόβο μην το χάσουν ολόκληρο. Εάν η κεντρική ευρωπαϊκή νεοφιλελεύθερη πολιτική παραμένει η ίδια, τότε τίποτε δεν είναι αρκετό για τις αδυφάγες αγορές.

**6. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει ακόμη περιθώρια για πολιτικούς ελιγμούς; Ποιοι είναι αυτοί;**

Η Ελλάδα είναι μια υπαρκτή ζωντανή οντότητα με έναν σοβαρό ώριμο δημοκρατικό λαό που ξέρει να διεκδικεί και να επιβάλει λύσεις. Εάν το οικονομικό κατεστημένο θεωρεί ότι τύλιξε την χώρα σ' ένα χαρτί με το μνημόνιο, και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αυτοπροσδιορίσει την πορεία της, κάνει λάθος. Ιστορικά τα περιθώρια δεν εξαντλούνται και η Ελλάδα παραμένει ενός σοβαρός παίκτης στην γεωπολιτική σκακιέρα, με δυσκολίες αλλά και σαφή πλεονεκτήματα. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε ώστε η πολιτική να είναι πάνω από την οικονομία και οι λαοί να διοικούνται από τους πολιτικούς που επιλέγουν και όχι από τις αόρατες αγορές.

**7. Ο Εργαζόμενοι και οι Έλληνες πολίτες εξακολουθούν να θέλουν την Ευρώπη; Και τι είδους Ευρώπη;**

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε ως μια ένωση μεταξύ ισότιμων μελών όπου κυριαρχεί η αλληλεγγύη, ο σεβασμός και η αυτοδιάθεση των λαών της. Αυτή την Ευρώπη, όπου κέντρο είναι ο άνθρωπος, όπου το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο αποτελεί δεδομένο, οι Έλληνες πολίτες εξακολουθούν να την θέλουν. Μαζί με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς έχουν

την διάθεση να παλέψουν γι' αυτή την Ευρώπη και να εμποδίσουν όσους θέλουν να την ποδηγετήσουν και να ανατρέψουν το περιεχόμενο της ύπαρξής της.

**8. Η ελληνική κατάσταση μπορεί να επηρεάσει την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα; Με ποιο τρόπο;**

Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, το οικονομικό πρόβλημα αφορά συνολικότερα την Ευρώπη και όχι μόνο την Ελλάδα. Η οικονομική κατάρρευση της Ελλάδας μπορεί να δημιουργήσει ντόμινο με απρόβλεπτες εξελίξεις. Ειδικότερα όταν στην ίδια τροχιά ακολουθεί ουσιαστικά όλος ο ευρωπαϊκός νότος, αλλά και οι υποτιθέμενες ισχυρές οικονομικές χώρες.

**9. Ποιες είναι οι προσδοκίες, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του ΕΚΑ για τη στήριξη του ελληνικού λαού και της οικονομίας της χώρας;**

Απαιτούμε μέτρα τόνωσης της ελληνικής οικονομίας, με αναπτυξιακό προσανατολισμό. Εάν συνεχίσουν τα όποια δανειακά κεφάλαια να ανακυκλώνονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα χωρίς να τροφοδοτούν την πραγματική οικονομία, ουσιαστικά λειτουργεί έως φαύλος κύκλος μεγιστοποίησης του προβλήματος. Απαιτούμε ως άμεση αναγκαιότητα την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ώστε πλην των δανειακών κεφαλαίων να υπάρξει εισροή από την πραγματική οικονομία, με ταυτόχρονη καταπολέμηση της παραοικονομίας.

Το ΕΚΑ απαιτεί να σταματήσουν οι οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων που πτωχοποιούν τους Έλληνες εργαζόμενους και να ενισχυθούν οι πολιτικές στήριξης του κοινωνικού κράτους. Ζητά, με κάθε τρόπο, την δημοκρατική ενεργοποίηση των θεσμών, ώστε να μην επιτραπεί η Ελλάδα να γίνει η αχίλλειος πτέρνα της Ευρώπης, για να μπορέσουν οι αγορές να επιβάλλουν τα σχέδια τους σε βάρος συνολικά των ευρωπαϊών εργαζόμενων, όπως προσδοκούν, μετατρέποντας την Ευρώπη συνολικά σε εργασιακή κοινωνική ζούγκλα.