

ΔΡΑΣΗ

για ΥΓΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
for OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY – PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



Εργατοϋπαλληλικό
Κέντρο
Αθήνας



• ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ • ΤΕΥΧΟΣ 77 • 70 Σ ΧΡΟΝΟΣ • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1998
• MONTHLY EDITION • NR. 77 • 70th YEAR • OCTOBER 1998

Από τη δράση των συνδικάτων των εργαζομένων

Με επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα του Συλλόγου Τεχνικών Υγειονομικών και Υπαλλήλων Πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας. Στην ημερίδα από το ΕΚΑ χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος Γρ. Φελώνης και παρέμβαση έκανε ο Γραμματέας της Επιτροπής Υ & Α Δ. Κυπραίος.

Χαιρετισμός του προέδρου του ΕΚΑ Γρ. Φελώνη

Η προαγωγή της Υγειεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος αποτελούν προϋποθέσεις εξανθρωπισμού της εργασίας και προσαρμογής της στις ανθρώπινες δυνατότητες και ανάγκες. Ταυτόχρονα η προστασία της υγείας των εργαζομένων από τους επαγγελματικούς κινδύνους είναι ανθρώπινο δικαίωμα και στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης της πολιτείας.

Τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, οι επαγγελματικές ασθενείες, οι ανήκεστες βλάβες της υγείας, οι αναπηρίες, πρόσκαιρες ή μόνιμες καθώς και η νοσηρότητα στην εργασία, είναι απόδειξη της αδιαφορίας πολλών εργοδοτών και της αδυναμίας της Πολιτείας να μεριψήσει αποτελεσματικά και να επιβάλει τουλάχιστον την τήρηση των προβλεπομένων από τη νομοθεσία.

Στην υπόθεση της Υγειεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, πέραν του ανθρωπιστικού, υπάρχει και το οικονομικό σκέλος, αφού η εθνική οικονομία εκτιμάται ότι επιβαρύνεται με 20 δισ. επισώς από τα δεκάδες εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα (εκτιμάται ότι συμβαίνουν περί τα 120 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα το χρόνο και ότι 25.000 εργαζόμενοι πέφτουν θύματα εργατικών ατυχημάτων). Το κόστος βέβαια της ανθρώπινης ζωής όχι μόνο δεν μπορεί να αποτιμηθεί αλλά τουναντίον η α-

πώλεια ανθρωπίνων ζωών κατά την εργασία αποτελεί κοινωνική πληγή που πρέπει να κλείσει.

Τα νομικά εργαλεία υπάρχουν. Είναι ο νόμος 1568/85 και το ΠΔ 17/1996 που αποτελεί τομή γι' αυτά τα θέματα.

Μέχρι σήμερα οι προβλεπόμενοι θεσμοί (Πιατρός Εργασίας, Τεχνικός Ασφάλειας, Επιπροπές Υγειεινής και Ασφάλειας), εφαρμόζονταν από 542 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούσαν το 20% του εργατικού δυναμικού, ενώ τώρα επεκτείνονται σε πάνω από 500.000 επιχειρήσεις που απασχολούν το 80% του εργατικού δυναμικού, αδιακρίτως στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Το ερώτημα που μπαίνει είναι κατά πόσο έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις ούτως ώστε αυτά τα θεσμικά εργαλεία να αποδώσουν στην πράξη. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι απογοητευτική αφού ακόμη και σύγχρονες επιχειρήσεις περιφρονούν στοιχειώδεις μπορεώσεις τους, με αποτέλεσμα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα.

Η πολιτεία οφείλει να δείξει την απαραίτητη πολιτική βούληση στην κατεύθυνση της προστασίας των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο στη βάση του τρίπτυχου:

- Έλεγχος (επιθεωρήσεις εργασίας)
- Δικαιοσύνη

• Ασφαλιστικό σύστημα

1. Οι Επιθεωρήσεις εργασίας και οι Επιθεωρήσεις Τεχνικής Ασφάλειας πρέπει να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητο ελεγκτικό σώμα, θωρακισμένο με τις απαραίτητες εξουσίες και την αναγκαία αυτοτέλεια ώστε να παιίσουν τον σημαντικό τους ρόλο, όχι μόνο στον τομέα του ελέγχου, αλλά κύρια στην πρόληψη και στην καταστολή. Πρέπει να στελεχωθούν, να στηριχθούν οικονομικά και πάνω από όλα να λειτουργήσουν.

2. Η Δικαιοσύνη πρέπει να ευαισθητηποιηθεί και να παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως εκεί, όπου καταστρατηγούνται οι νόμοι και τα ελεγκτικά όργανα δεν επαρκούν.

3. Καθοριστικό ρόλο παίζει η εμπλοκή του ασφαλιστικού συστήματος μέσω από την υποχρεωτική ασφάλιση κάθε εργαζόμενου έναντι του επαγγελματικού κινδύνου.

Η Υγειεινή και Ασφάλεια της Εργασίας δεν αποτελούν μόνο αιχμή της κοινωνικής πολιτικής αλλά και συστατικό στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης, στην οποία η εργασία συντελείται σε ασφαλές εργασιακό περιβάλλον με σεβασμό στην ανθρώπινη υπόσταση, την υγεία και την σωματική, πνευματική και κοινωνική ευεξία των εργαζομένων.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ & Α ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΑ Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 1999 – Ωρα 18.00

Η Επιτροπή Υγειεινής και Ασφάλειας του ΕΚΑ στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης και της κοινής δράσης όλων των εργαζομένων και ιδιαίτερα των συναδέλφων που ασχολούνται με τα θέματα της Υγειεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, καλεί σε σύσκεψη τις Επιτροπές ΥΑΕ και τους συναδέλφους από τα Δ.Σ. των σωματείων.

Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ:

Από τη δράση των συνδικάτων των εργαζομένων • Παρέμβαση του Γραμματέα της Επιτροπής Ε & Α του ΕΚΑ Δ. Κυπραίος • Ερημοποίηση • Σύνοδος του Μπουένος Αΐρες για το Περιβάλλον. • HELECO '99.

IN THIS ISSUE:

Trade union activities • Intervention of the Secretary of OH & S • Desertification • The Summit for the Environment. • HELECO '99

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗ

Παρέμβαση του Γραμματέα της Επιτροπής Υγειεινής & Ασφάλειας του ΕΚΑ, Δ. Κυπραίου

Το ζήτημα που συζητάμε σήμερα, για εμάς τους εργαζόμενους, είναι αρκετά σοβαρό δύοτι συνδέεται άμεσα με τη ζωή μας και τις συνθήκες που εργαζόμαστε.

Η δράση του ΕΚΑ αλλά και γενικότερα του Σ.Κ. της χώρας μας στα ζητήματα των συνθηκών εργασίας είναι πίσω από τις ανάγκες μας για μία πιο ουσιαστική παρέμβαση στην κατεύθυνση της αγωνιστικής παρουσίας των εργαζομένων.

Παρά τα βήματα που κάνουμε σε ορισμένα συνδικάτα και στο ΕΚΑ απομένουν αρκετά ακόμη και το κυριότερο να δράσουμε με βάση τις νέες εξελίξεις και τη σημερινή πραγματικότητα, μία πραγματικότητα που παρά πολλές φορές δεν αποτυπώνεται ούτε στις μελέτες αλλά και πολύ περισσότερο στην πολιτική που ακολουθείται σήμερα από την πλευρά της Κυβέρνησης και των εργοδοτών.

Από την άποψη αυτή, είναι ουτοπία να πιστεύουμε πως το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί μόνο με τεχνοκρατικά μέτρα ή με ορισμένες μελέτες ή και με ημερίδες.

Είναι υποκρισία, τα πολλά και όμορφα λόγια από την πλευρά της πολιτείας, όταν η πραγματικότητα είναι άλλη, αλλά και οι άμεσα υπεύθυνοι πολύ συγκεκριμένοι.

Μέσα από την εικόνα που καθέτασε των εργαζομένων να χειροτερεύει. Εκατοντάδες εργαζόμενοι θυσιάζονται κάθε χρόνο στο βωμό του εργοδοτικού κέρδους. Η εντατικοποίηση, τα διάφορα αντεργατικά συστήματα αύξησης της παραγωγικότητας, οι παραβιάσεις του νόμιμου ωραρίου εργασίας, η χρησιμοποίηση ανηλίκων και γυναικών σε ακατάλληλες για αυτούς εργασίες, η εκμετάλλευση της ανεργίας και η λαμαργία για αύξηση του συνολικού χρόνου εργασίας σε ξέφρενους ρυθμούς, εξαντλούν ψυχικά και σωματικά τους εργαζόμενους.

Αυτές οι συνθήκες σε συνδυασμό με τον παλιό εξοπλισμό και τις πρόχειρες κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πολλές βιομηχανίες, καθώς και με την εισαγωγή σε άλλες μονάδες, νέων τεχνολογιών και υλικών που τα αποτελέσματα και οι συνέπειες τους στην υγεία, δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί, αποδεικνύουν ότι συντελείται ένα διαρκές έγκλημα σε βάρος των εργαζομένων!

Στις μέρες μας διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στην τραγική πραγματικότητα που επικρατεί στους τόπους δουλειάς από τη μα και στις δυνατότητες βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος από την άλλη. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς και για τις δυνατότητες αποτελεσματικής προστασίας της υγείας των εργαζομένων.

Η πολιτεία αρνείται ουσιαστικά να αναλάβει τις υποχρεώσεις της για την προστασία των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο. Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο. Όλες οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις, δέσμεις των συμφερόντων και των υπαγορεύσεων του κεφαλαίου στη χώρα μας, επέβαλαν ένα καθεστώς σκληρής εκμετάλλευσης των εργαζομένων, αδιαφορώντας για τις συνέπειες στην υγεία και στη ζωή τους. Το βλέπουμε καθαρά σ όλα τα επίπεδα και τους τομείς.

Με βάση την εμπειρία του ΕΚΑ στα ζητήματα αυτά, όπως προκύπτει και από τη σχετική πρόσφατη έρευνα που υλοποιήθηκε και που σας παρουσιάστηκε και τα διαφορετικά λεγόμενα – οι εργαζόμενοι έχουν σε υψηλή προτεραιότητα τα ζητήματα της υγείας και της α-

σφάλειάς τους και δεν την «ανταλλάσσουν» με επιδόματα, όπως κατά τρόπο στρεβλό θέλουν να χαρακτηρίσουν οι δικαιείς διεκδικήσεις τους για καλύτερο μεροκάματο, που να αντανακλά και τον βαθμό επικινδυνότητας της κάθε εργασίας, της κάθε απασχόλησης.

Ποιο συγκεκριμένα έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. Παρά ότι όλα αυτά τα χρόνια διαμορφώθηκε ένα αρκετά ευρύ πλέγμα νομοθετικών ρυθμίσεων για τα αντίστοιχα ζητήματα, αυτές απέχουν ακόμη από το να έχουν μεταφραστεί σε συγκεκριμένα μέτρα στην πράξη, που ουσιαστικά να βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας. Κινδυνεύει έτσι να γίνεται καθεστώς το ονοματισμός θεμάτων και ρυθμίσεων που έχουν πάρει διάγυμα με την πραγματικότητα.

Μια πραγματικότητα που στα ζητήματα αυτά συμπιέζεται αιφόρητα από καταστάσεις όπως η ανεργία, ακόμη χειρότερα η απειλή της ανεργίας, οι «άπτες» σχέσεις εργασίας, η «μαύρη» εργασία χιλιάδων αλλοδαπών εργαζομένων, η «ελαστικοποίηση» των εργασιακών σχέσεων, η «κατάργηση» του Βωρού κ.λπ.

2. Την ίδια στιγμή που όλοι επικαλούνται τις λογικές του οικονομικού κόστους, προκλητικά δείχνουν να αγνοούν το κόστος των εργατικών απυχημάτων που κάθε χρόνο (μόνο για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ) ξεπερνούνται σε 45 δισ. δρχ., στο οποίο αν προστεθεί το κόστος των επαγγελματικών ασθενειών που παραμένουν επίμονα αδιάγνωστες και που σύμφωνα με τις πιο έγκυρες εκτιμήσεις άλλων βιομηχανικών ανεπιχρέμνων χωρών έχουν ένα οικονομικό κόστος Πτυλάρια εκείνων των εργατικών απυχημάτων.

Μ' άλλα λόγια για ένα οικονομικό κόστος που δεν είναι και το κυριότερο όταν μιλάμε για τη ζωή και την ασφάλεια ξεπερνά κατ' έτος το μισό δις δρχ. περίπου.

3. Το γεγονός ότι το κοινωνικό ασφαλιστικό μας σύστημα εξακολουθεί να παραμένει ανενεργό στην εμπλοκή του για την ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου – αντίθετα απ' ότι συμβαίνει σ' όλες τις άλλες αναπτυγμένες χώρες – στερώντας το όλο σύστημα από έναν ουσιαστικό μηχανισμό αυτορύθμισης, αφού μέσα από αυτή τη διαδικασία η έλλειψη λήψης μέτρων για την υγείνη και ασφάλεια θα κόπτει σε κάθε εργοδότη τουλάχιστον το ίδιο μ' αυτό που θα του κόπτει η λήψη των μέτρων εκείνων που προδιαγράφει η σχετική νομοθεσία.

4. Η έλλειψη ουσιαστικών υποδομών για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών που δεν μπορούν να εξαντλούνται μόνο σ' ένα βασικό επίπεδο διαπιστώσων και επιστημάνσων (πρωτοβάθμιο επίπεδο υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου) αλλά που απαιτούν και ουσιαστικές διεξόδους και λύσεις αντίστοιχα με υποδομές τόσο σε Δευτεροβάθμιο όσο και Τριτοβάθμιο επίπεδο.

Για παράδειγμα δεν μπαρούμε να μιλάμε για μετρήσιμες διαφόρων βλαπτικών παραγόντων στους χώρους εργασίας, για την εκτίμηση των κινδύνων, όταν δεν υπάρχουν εκείνων οι υποδομές που θα επιτρέψουν την ανάλυση των μετρήσεων για τους παράγοντες αυτούς. Υποδομές που από τη φύση τους δεν μπορούν να εξαντληθούν σε επίπεδο κάθε μεμονωμένης επιχείρησης ειδικότερα στα θέματα της επαγγελματικής υγείας και υγιεινής και της Ιατρικής της Εργασίας.

5. Η έλλειψη επιστημονικής παραγωγής έτσι ώστε οι αντίστοιχοι θεσμοί να υπηρετηθούν

από επιστήμονες που θα έχουν εκπαίδευθεί και θα διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.

Διαφορετικά οι επιπρόπεις υγιεινής και ασφάλειας και εκεί ακόμη που συστήνονται και προσπαθούν να λειτουργήσουν – πέρα από τον τοίχο της αδιαφορίας – θα συναντούν και το τείχος της άγνοιας των υποτιθέμενων αρμόδιων στα αντίστοιχα ζητήματα που απλά βαπτίστηκαν τεχνικοί ασφάλειας ή γιατρός εργασίας.

6. Η ανάπτυξη και θωράκιση ενός πραγματικού ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού Επιθεωρήσεων εργασίας που δεν θα βλέπουν τον εργαζόμενο και τους εκπροσώπους τους σαν εμπόδιο για παράκαμψη, που δεν θα συνεννούνται πριν από κάθε έλεγχο με τον εργοδότη (εμφανίζομενος συχνά βασιλικότερος του βασιλιά), για μία Επιθεώρηση εργασίας που και στο σκέλος της Υγειονομικής Επιθεώρησης θα πάρει υπόσταση και δεν θα μείνει τα χαρτιά ή σε κάποιες πρόσφατα τροποποιημένες ταμπλέλεσης.

7. Στην ουσιαστική παρέμβαση της δικαιοσύνης και στα ζητήματα αυτά – και όχι μόνο στου ποδοσφαίρου – αφού το σύνολο των θεμάτων αυτών είναι θέματα που βασίζονται όχι απλά και όχι μόνο στις διεκδικήσεις των εργαζομένων αλλά σ' ένα ολόκληρο νομοθετικό προσδιορισμένο θεσμικό πλαίσιο.

8. Στην ουσιαστική αξιοποίηση και απόδειξη της διαδικασίας εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων που αποτελεί υποχρέωση κάθε εργοδότη με τη συμμετοχή των εργαζομένων και την

9. Προώθηση των διαδικασιών εκπόνησης κανονισμού υγιεινής και ασφάλειας σε κάθε επιχείρηση μετά από διαβούλευσης με τους εργαζόμενους, όπως προβλέπει και η σχετική νομοθεσία. Αυτό δεν το χαρίζουμε! Γ' αυτά θα αγνοιούσουμε αποφασιστικά από αύριο κιόλας. Ελπίζουμε να 'σαστε κοντά μας.

Τέλος τα ζητήματα της Υγειεινής και τής Ασφάλειας δεν θα αντιμετωπισθούν μόνο σε ορισμένα τεχνοκρατικά μέσα, απεναντίας πρέπει να δίνονται ουσιαστικές λύσεις υπέρ των εργαζομένων και εφόσον θα αναπτυχθεί ένα μαζικό αγωνιστικό ταξικό κίνημα, που θα μπαίνει καθημερινά εμπόδιο στις αντεργατικές επιλογές τόσο των εργοδοτών αλλά πολύ περισσότερο στην πολιτική της κυβέρνησης, που με επιμονή προωθεί την κατάργηση κάθε εργασιακού δικαιώματος.

➤ Δεν μπορεί το Συνδικαλιστικό Κίνημα, όλοι οι εργαζόμενοι να μην αντιδράσουν όταν πρωθυπουργός με τρόπο αντεργατικό την αλλαγή σε βάρος της Εργατικής Τάξης, των εργασιακών σχέσεων όταν πρωθυπουργός την κατάργηση του θεσμού των ΒΑΕ όταν πρωθυπουργός την αύξηση των ορών συνταξιοδότησης, όταν το ωράριο απασχόλησης γίνεται ελαστικό κ.ά.

➤ Γ' αυτό αν όλοι επιθυμούμε την αντιμετώπιση των άσχημων συνθηκών διαβίωσης και εργαζομένων πρέπει να χτυπήσουμε την βασική αιτία που είναι ασύδιτη δράση του κεφαλαίου και τις πολιτικές που πρωθυπουργός του

Ερημοποίηση

Μια ακόμη απειλή για την ανθρωπότητα

Στο λεξιλόγιο μας ανάμεσα στις άλλες λέξεις τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί και η λέξη ερημοποίηση.

Λέγοντας ερημοποίηση εννοούμε τη μετατροπή χορτολιβαδικών εκτάσεων (που χρησιμοποιούνται για βοσκή ζώων και στηρίζονται στη βροχή ή αρδεύονται) σε ερημική γη με ταυτόχρονη πτώση της αγροτικής παραγωγικότητας.

Η ερημοποίηση ξεκινά από πτώση κατά 10% της απαραγωγικότητας και μπορεί να φθάσει μέχρι και 25-50%. Η τελική φάση για ποσοστό πάνω από 50% συνοδεύεται από τον σχηματισμό ξεροπόταμών και αμμοθινών. Η μέτρια ερημοποίηση μπορεί να μην είναι αναγνωρίσιμη. Η υπερβόσκηση και το κόψιμο των δένδρων προκαλούν σοβαρές απώλειες επιφανειακού εδάφους μειώνοντας την παραγωγικότητα και μετατρέποντας παλιά λιβάδια σε ερήμους.

Όμως οι κάτοικοι των περιοχών δεν αντιλαμβάνονται ότι ζούν σε περιοχές μερικώς ερημοποιημένες λόγω της ανθρωπογενούς δραστηριότητας.

Αιτίες της ερημοποίησης:

1. Οι κλιματικές αλλαγές
2. Οι καταστροφές δασών
3. Η μείωση των νερών
4. Η αλατοποίηση των εδαφών *

5. Η υποβάθμιση των εδαφών.

6. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Οι συνέπειες της ερημοποίησης περιλαβάνουν έντονη ξηρασία, πείνα, πτώση του βιοτικού επιπέδου και αύξηση του αριθμού των περιοχών που λόγω υποβάθμισης δεν μπορούν να στηρίζουν πλέον συστήματα ζωής.

Υπολογίζεται ότι στο τέλος του 20ου αιώνα ο αγροτικός πληθυσμός που επιρρεάζεται από την ερημοποίηση θα φθάσει τα 650 εκατομμύρια και περισσότερα από 8 εκατομμύρια τετρ. χιλιόμετρα (μια έκταση όσο η Βραζιλία) θα έχει ερημοποιηθεί.

Κάθε χρόνο δημιουργείται μία έρημος έκτασης 600.000 στρεμμάτων.

Αν και το 1977 στο Ναϊρόμπι εκπιονήθηκε διεθνές σχέδιο δράσης για να μειωθεί η εξάπλωση της ερημοποίησης ελάχιστα έχουν γίνει λόγω ανεπαρκών προσπαθειών και κεφαλαίων. Παίρνοντας υπ' όψιν ότι ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού πεινάει, μπορούμε να αναλογισθούμε τι σημαίνει αυτό για το μέλλον.

* Αλατοποίηση είναι η συσσώρευση αλάτων στα εδάφη που εμποδίζει την ανάπτυξη των καλιεργειών, και κάνει τη γη μη παραγωγική.

Σύνοδος του Μπουένος Αϊρες για το Περιβάλλον Το φιάσκο συνεχίζεται



Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Παγκόσμιας Διάσκεψης για το Περιβάλλον, όπου συμμετείχαν 180 χώρες και ήταν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Άλλη μια διάσκεψη χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα για το μείζον πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών που οφείλονται στη δράση του ανθρώπου.

Στο Κιότο ως γνωστόν, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Ρωσία, οι «15» της Ε.Ε. και 20 άλλα κράτη δεσμεύτηκαν για τη σταδιακή μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά μέσο όρο 5,2% και σε δύο (2) φάσεις ήτοι: 2008-2012 και 2013-2017.

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν στο Μπουένος Αϊρες να επικυρώσουν τη σύμβαση του Κιότο πριν τον Μάρτη του 1999 οπότε λήγει και η προθεσμία. Πάντως η φραστική εκδήλωση προθέσεων προφανώς δεν είναι αρκετή, αν αναλογιστεί κανές ότι υπάρχουν διάφορες συμπληγάδες από τις οποίες πρέπει να περάσει η επικύρωση, όπως η έγκριση από το Κογκρέσο κ.α.

Έγινε προσπάθεια μιας «δίκαιης» κατανομής των περιορισμών. Έτσι οι ΗΠΑ θα πρέπει να μειώσουν τις εμπομπές αερίων κατά 7%. Για την Ε.Ε. και τη Ρωσία το ποσοστό μείωσης ήταν 8%.

Στο Μπουένος Αϊρες οι

ΗΠΑ επανέφεραν στο προσκήνιο το θέμα της αγοραπωλησίας των ορίων μείωσης αερίων μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, με αντάλαγμα επενδύσεις και υποστήριξη της υποδομής «καθαρής» τεχνολογίας.

Με αφορμή αυτό το θέμα έγιναν ορατά τα όρια των εθνικών συμφερόντων που χωρίζουν τον Πλανήτη, καθώς Καναδάς, Ιαπωνία και Αυστραλία ενστερνίσθηκαν τις αξιώσεις των ΗΠΑ, για την αγοραπωλησία των δικαιωμάτων ρύπανσης που η Ε.Ε. θεωρεί ότι δεν εξυπηρετεί κανέναν πληγ των ΗΠΑ.

Η αλήθεια είναι ότι τα οικολογικά προβλήματα του Πλανήτη έχουν βαθύτερες οικονομικές ρίζες και εκφάνσεις που θίγουν το υπάρχον παραγωγικό, ενεργειακό και σε τελευταία ανάλυση κοινωνικό μοντέλο, άποτονται δε της απορρόφησης του εργατικού δυναμικού, που αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνίας.

Προς το παρόν οι ρυπαίνοντες δεν προτίθεται να συμμορφωθούν.

Προσπαθούν με τερτίπια της αγοράς να παρατείνουν τη δυνατότητα να ρυπαίνουν, φέροντας τον Πλανήτη ακόμη πιό κοντά σε οριακές και απρόβλεπτες καταστάσεις καταστροφής.

Από αυτή τη βαβυλωνία, η Διεθνής Κοινότητα, δεν μπορεί να προσδοκά σε τίποτα.

Πάντως δόθηκε και το επόμενο ραντεβού για μια ακόμα Διάσκεψη.



**ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE**

3-6 Ιουνίου 1999 - Θεσσαλονίκη / 3-6 JUNE 1999 - Thessaloniki



Νερά

- Διαχείριση Υδατικών Πόρων / Management of Water Resources
- Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Ρύπανση Αποδεκτών / Wastewater Management and Recipient Pollution



Ατμόσφαιρα

- Ατμοσφαιρική Ρύπανση / Atmospheric Pollution
- Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες (αυτοκίνητο - βιομηχανία - θέρμανση) / Air-pollution Technologies (car-industry-heating)



Θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

- Τεχνολογία Πληροφορικής - Λογισμικό, EMAS, ISO 14000 / Informatics Techology-Software
- Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA)/ Life Cycle Analysis (LCA), Eco labeling
- Πολιτική Περιβάλλοντος (Νομοθεσία - Οικονομία Περιβάλλοντος)/ Environmental Policies (Legislation-Economics)



Στερεά Απόβλητα

- Συλλογή-Μεταφορά-Επεξεργασία-Διάθεση / Collection - Transport - Treatment-Disposal
- Επικίνδυνα Απόβλητα / Hazardous Waste
- Συσκευασίες / Packaging



Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον

- Υλικά Κατασκευών / Construction Materials
- Εξοικονόμηση Ενέργειας / Energy Saving

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΑ