

Ας μην είναι μόνο η 5η Ιουνίου ημέρα για το περιβάλλον.

Το περιβάλλον δεν είναι υπόθεση μιας μέρας. Ας είναι όμως η φετεινή 5η Ιουνίου η αρχή για την εποχή του περιβάλλοντος και ας γίνει κάθε 5η Ιουνίου ημέρα απολογισμού της συμβολής μας στον χρόνο που πέρασε, στην πανανθρώπινη υπόθεση της διάσωσης της βιόσφαιρας, αυτού του λεπτού και εύθραυστου περιβλήματος στο οποίο υπάρχει η ζωή, το μοναδικό προνόμιο της Γης σε σχέση με τα δισεκατομύρια νεκρών πλανητών που μας περιβάλλουν. Ας μην μετατρέψουμε τη Γη σε νεκρό Πλανήτη. Οσο είναι ακόμα καιρός...

Περιβάλλον ...ώρα μηδέν

Έχουν μικρύνει πολύ τα περιθώρια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των οικουμενικών διαστάσεων προβλημάτων όπως είναι η δραστική μείωση του στρώματος του όζοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου που μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση της Γης με απρόβλεπτες κλιματολογικές μεταβολές ή τα πυρηνικά αποχήματα, ενώ έχουν πληθύνει ανησυχητικά οι βλάβες που δεν θα αποκατασταθούν και τα ζωικά και φυτικά "είδη" που χάθηκαν για πάντα.

Πρέπει πλέον να γίνει συνείδηση όλων μας και κυρίως των απανταχού κυβερνώντων ότι η φύση έχει σημάνει συναγερμό και ότι πέρασε σε πολλούς τομείς η φάση της προειδοποίησης.

Το ζητούμενο είναι να τείνουμε "ευήκοο ούς" στα μηνύματα αυτά και να μην τα θεωρήσουμε υπόθεση έξω από μας. Απλά γιατί

αποτελούμε αναπόσπαστο στοιχείο του Οικουμενικού.

Ταυτόχρονα όμως είμαστε και μια κοινωνία που παράγει με εξωφρενικούς ρυθμούς παντός είδους απόβλητα, κατασπαταλώντας φυσικούς μή

παραβλέπει όχι μόνο το οικολογικό κόστος υποθηκεύοντας το μέλλον του Πλανήτη, αλλά ταυτόχρονα ισοπεδώνει τον Ανθρωπο είτε εκμαυλίζοντάς τον στην αφασία της υπερκατανάλωσης, είτε καταδικάζοντάς τον

ρός να διορθώσουμε την πυξίδα του Πλανήτη γιατί το καράβι οδηγείται σε ξέρα. Πρέπει να επαναθεωρήσουμε την έννοια της ανάπτυξης και ταυτόχρονα να απομυθοποιήσουμε τα καταναλωτικά μοντέλα, να επιδιώξουμε αλλαγές στους τρόπους παραγωγής, να αμβλύνουμε τις ανισοτήτες, να εισάγουμε νέους θεσμούς που θα εμπεριέχουν την περιβαλλοντική ηθική, να επιδιώξουμε νέες κοινωνικές σχέσεις. Και όλα αυτά πριν να είναι πολύ αργά.

Ημερίδα για το Περιβάλλον

Πέμπτη 04/06/92, ώρα 9:30 π.μ.

ΕΚΑ - ΤΕΔΚΝΑ - Δ. Αθηναίων - ΤΕΕ

Θα γίνει στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, με θέμα: "ο συντονισμός της δράσης των συνδικαλιστικών φορέων και των φορέων της τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής της".

ανανεώσιμους πόρους στο όνομα μιας επίπλαστης ανάπτυξης αφού για μεγένθυση και μάλιστα ετεροβαρή πρόκειται.

Μια κοινωνία που έχει μπει στον φαύλο κύκλο της δημιουργίας "αναγκών"

που στη συνέχεια έρχεται να καλύψει και που σ' αυτή την παράλογη κούρσα

στην ανέχεια και την περιθωριοποίηση και αυτό αφορά εξίσου ομάδες πολιτών πλουσίων χωρών (Λος Αντζελες) όσο και τον καταρημαγμένο νότο

(Τρίτος Κόσμος).

Η συνοίκηση των πιο πάνω εννοιών προδηλοί και τον χαρακτήρα των αντιθέσεων του μέλλοντος. Πρέπει όσο είναι και



1 9 9 2

Ευρωπαϊκό έτος για την ασφάλεια, την υγείαν και την υγεία στο χώρο εργασίας

Το ΝΕΦΟΣ, η Κυβέρνηση και Εμείς

Το Νέφος συμπλήρωσε αισίως 15 χρόνια ανελλιπούς παρουσίας πάνω από την Αθήνα. Στο μεταξύ μετεξελίχθηκε, εμπλουτίσθηκε και με άλλους ρύπους (αρχικά ήταν ο καπνός και το διοξείδιο του θείου) ενώ τώρα τους

ΥΓΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χημικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας

- Μόνο στις ΗΠΑ χρησιμοποιούνται 48.000 περίπου χημικές ουσίες στην βιομηχανία

- 500 - 1.000 νέες χημικές ουσίες φθάνουν στην αγορά κάθε χρόνο.

- Μόνο για 1500 - 2000 συνολικά χημικές ουσίες σε χρήση στην βιομηχανική παραγωγή, έχουν γίνει οι απαραίτητες τοξικολογικές αναλύσεις και έχουν καθοριστεί τα "μέγιστα επιτρεπτά δρια".

- Οι δυνατότητες τοξικολογικής έρευνας περιορίζονται -δυστυχώς- στις 200 περίπου τον χρόνο.

- Το 70-90% των περιπτώσεων του καρκίνου στον άνθρωπο, οφείλονται σε εξωγενείς - περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου.

Θα χρειαστούν 80 χρόνια για να προσδιοριστεί η τοξικότητα των ουσιών που ήδη χρησιμοποιούνται, στις οποίες στο μεταξύ θα έχουν προστεθεί και νέες.

Σύνδεση Εργασιακού και Ευρύτερου Περιβάλλοντος

Οι παράγοντες που επιρέαζουν σήμερα την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας (λχ. χημικοί παράγοντες) δεν περιορίζονται ούτε στεγανοποιούνται σ' αυτούς. Βρίσκονται και διαχέονται μέσα στις πόλεις, ανάμεσα και δίπλα στις κατοικίες, την ατμόσφαιρα, τις τροφές και αποτελούν καθοριστικό στοιχείο ολόκληρου συνολικά

Οργάνωση υπηρεσιών πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων στο Λουξεμβούργο

Το σχέδιο νόμου που είναι έτοιμο για ψήφιση από το κοινοβούλιο της χώρας ύστερα από δημόσιο διάλογο 3 ετών, έχει σκοπό την οργάνωση της προστασίας της υγείας στις θέσεις εργασίας κατά τρόπο που να καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό, το νομοσχέδιο που εναρμονίζει την νομοθεσία της χώρας με τη νέα οδηγία πλαίσιο (89/391/EOK), συγκεκριμένα προβλέπει:

1. Οργάνωση ενδοεπιχειρησιακών υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας για όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν κανονικά πάνω από 5000 εργαζόμενους ή πάνω από 3000 εργαζόμενους εκ των οποίων τουλάχιστον οι 100 είναι εκτεθεμένοι σε κίνδυνο απυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών.

2. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις υποχρεούνται να επιλέξουν μια από τις 3 εναλλακτικές λύσεις:

a. είτε οργανώνουν ενδοεπιχειρησιακές υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, όπως και οι μεγαλύτερες,

b. είτε δημιουργούν από κοινού με άλλους εργοδότες ένωση για την οργάνωση διεπιχειρησιακών υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας για τις επιχειρήσεις μέλη της ένωσης,

γ. είτε προσφέύγουν στην υπηρεσία της Ενωσης κατά των απυχημάτων και για την υγεία στο χώρο εργασίας. (JANUS, αρ. 9, I/1992).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ&ΑΕ

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1992

Διοργάνωση: Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων



του οικοσυστήματος.

Τις επιπτώσεις τις δέχεται πρώτα ο εργαζόμενος και μάλιστα διπλά, τόσο γιατί ως εργαζόμενος εκτίθεται στους κινδύνους αυτούς κατά την εργασία του, όσο και σαν κάτοικος της πόλης στην οποία ζει και κινεύεται κάτω από συχνά

αφόρητες περιβαλλοντικές συνθήκες ρύπανσης. Άλλωστε πολύ πριν διαταραχθεί η ισορροπία στο ευρύτερο περιβάλλον, αυτό ήδη έχει συμβεί στο χώρο εργασίας. Με την έννοια αυτή η δράση των εργαζομένων για τα

ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας είναι κομβικής σημασίας γιατί συνδέονται άμεσα -τις περισσότερες φορές- ή έμμεσα, με τα προβλήματα

και την επιβάρυνση του ευρύτερου περιβάλλοντος. Άλλωστε οι εργαζόμενοι από την ίδια τους την θέση στην

παραγωγική διαδικασία, είναι συχνά οι πρώτοι δέκτες μιας σειράς στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν υλικά, εκπομπές, απόβλητα και άλλους σημαντικούς συντελεστές της γενικότερης περιβαλλοντικής

ρύπανσης.

Γι' αυτό η οργανωμένη, συστηματική και τεκμηριωμένη παρέμβαση τους, τόσο για τα ζητήματα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας όσο και για το περιβάλλον γενικότερα, είναι δυνατό να καταστεί ο καθοριστικός παράγων που θα συμβάλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των τεράστιων κινδύνων που απειλούν πλέον τη ζωή στον πλανήτη μας.

Αυτή η ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ επισημάνθηκε και στην εισήγηση του Προέδρου της Συμβ/κής Επιτρ. της EOK για την Υ&ΑΕ, Dr. Hunter, ο οποίος τόνισε ότι ο προσανατολισμός αυτός θα πρέπει να χαρακτηρίζει τις εργασίες των αρμόδιων διευθύνσεων της EOK.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

...Μας είπαν με αφορμή την ημέρα περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:

"Σε μια εποχή που η τεχνολογική και βιομηχανική εξέλιξη επιβαρύνει καθημερινά το περιβάλλον, είναι αναγκαία η ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών για την προστασία του.

Οι εργαζόμενοι που δέχονται τις επιπτώσεις από την καταστροφή του περιβάλλοντος τόσο στον εργασιακό τους χώρο, όσο και στον τόπο διαμονής τους, είναι σαφώς περισσότερο ευαισθητοποιημένοι και μέσα στις προτεραιότητες δράσης τους, έχουν και πρέπει να έχουν σαν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση των κινδύνων που το απειλούν".

Ο Γεν. Γραμματέας της ΓΣΕΕ κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ:

"Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5/6/92, είναι βέβαιο ότι θα ακούσουμε πολλούς αρμόδιους και μή, να αναλύουν την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος.

Αλήθεια από ποιούς; Αν όχι από μια πολιτική που συνειδητά μετατρέπει και το περιβάλλον σε καταναλωτικό προϊόν.

Η υπόθεση περιβάλλον - οικολογική ισορροπία δεν είναι υπόθεση ούτε ειδικών, ούτε κάποιων ιδιαίτερων ομάδων που αργά ή γρήγορα αφομοιώνονται και χάνουν την αρχική συναρμολογία τους.

συν. σελ. 4

Η παρέμβαση του ΕΚΑ στα περιβαλλοντικά προβλήματα του Λεκανοπεδίου

Η δράση του ΕΚΑ σ' ότι αφορά στα περιβαλλοντικά προβλήματα του Λεκανοπεδίου έχει στόχο μεταξύ των άλλων: - να αναδείξει το είδος, την έκταση και την συνθετότητα των επι μέρους προβλημάτων που συγκροτούν των σημερινή γενική περιβαλλοντική κρίση του αθηναϊκού Λεκανοπεδίου

- να αξιολογήσει την καταλληλότητα και την κοινωνική επάρκεια των προτεινομένων παρεμβάσεων

- να συμβάλει στην εγκαθίδρυση διαρκούς διαλόγου ανάμεσα στους φορείς της επιστημονικής γνώσης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με προοπτική την διατύπωση, τεκμηρίωση και συντονισμένη προβολή των αναγκαίων λύσεων.

Κεντρικός στόχος είναι να δείξουμε ότι το πρόβλημα της Αθήνας δεν μπορεί να εξετάζεται αποσπασματικά και απομονωμένα κάθε φορά που μια συνιστώσα του επιδεινώνεται.

Χρειάζεται με άλλα λόγια μια συγκροτημένη περιβαλλοντική πολιτική, ενσωματωμένη στις άλλες πολιτικές για την οικονομία, την βιομηχανία, την γεωργία καθώς και την κοινωνική πολιτική.

Προϋπόθεση για όλα αυτά αποτελεί η ενεργοποίηση των υπεύθυνα πληροφορημένων πολιτών. Σ' αυτήν την κατεύθυνση σκοπεύει το φάσμα των πρωτοβουλιών και δράσης του ΕΚΑ που εμπλουτίζονται διαρκώς καθώς και νέα προβλήματα προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα.

Ο τέως υπουργός Περιβάλλοντος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ:

"Τα θέματα του περιβάλλοντος έχουν πια μια Παγκόσμια διάσταση γιατί η ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα. Το φαινόμενο θερμοκηπίου, η εξασθένιση της οτοιβάδας δύοντος, τα απυχήματα τύπου Τσέρνομπιλ ή Σαντόζ, οι ρυπασμένες θάλασσες και ποτάμια, υποχρέωσαν τους πολίτες όλων των χωρών να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για διεθνή συνεργασία.

Γι' αυτό και τα Ηνωμένα Εθνη ρίχνουν το βάρος τους στη διατήρηση μιας παγκόσμιας συνείδησης για τη διαφύλαξη και Προστασία του Περιβάλλοντος στον Πλανήτη μας.

Ειδικότερα για τη χώρα



μας για πολλές δεκαετίες κυριαρχούσε το ψεύτικο δίλημμα: Η Περιβάλλον ή Ανάπτυξη και άφηναν να καταστρέφεται το Περιβάλλον με τα γνωστά τραγικά απότελέσματα. Ομως η Οικονομική Ανάπτυξη γίνεται για να ζει καλλίτερα ο άνθρωπος. Γι' αυτό πρέπει συγχρόνως με την αύξηση του "κατά κεφαλήν εισοδήματος" να βελτιώνεται και η ποιότητα της ζωής του.

συν. σελ. 4

Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ:

Είναι πλέον αναμφισβήτητο ότι το περιβάλλον υπόκειται καθημερινά σε αλλοιώσεις μερικές εκ των οποίων υπάρχει φόρος ότι είναι μη ανατρέψιμες. Άλλωστε αυτή η αγωνία για την τύχη του περιβάλλοντος οδήγησε στην διοργάνωση της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο της Βραζιλίας, που αναμένεται να καθορίσει τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε τοπική και διεθνή κλίμακα.

Με γνώμονα το γεγονός ότι τόσο οι προσπάθειες αντιμετώπισης υπαρχόντων περιβαλλοντικών προβλημάτων όσο και η μέριμνα πρόληψης αυτών υπό την έννοια μιας ορθολογικής, σφαιρικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης στρατηγικής προστασίας του περιβάλλοντος, απαιτούν την συνδυασμένη δράση της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όλων των εμπλεκόμενων Φορέων, αλλά και του απλού πολίτη, καλώ ως Δήμαρχος της Ιστορικότερης πόλης του κόσμου, σε μια κοινή προσπάθεια με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος τόσο σε τοπική όσο και σε εθνική κλίμακα.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, πρέπει από κοινού να θέσουμε τις ασφαλιστικές δικλείδες που θα επιτρέψουν να πραγματοποιήσουμε με σταθερά και αποφασιστικά βήματα τους στόχους μας, όπως ε-

συν. σελ. 4

Το όζον

Το όζον ως ρύπος στην κατώτερη ατμόσφαιρα μετράται από το ΠΕΡΠΑ. Το ολικό όζον καθώς και η κατακρύψη δομή του μέχρι το ύψος των 35 Km μετράται από το εργαστήριο Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1989 όπως μας είπε ο Διευθυντής του, καθηγητής κ. Δ. Ασημακόπουλος. Ο σταθμός αυτός μέτρησης έχει ενταχθεί στο Διεθνές Δίκτυο Σταθμών και δημοσιεύει τα δεδομένα των μετρήσεων κάθε δύμηνο σε παγκόσμια κλίμακα. Μετρήσεις του ολικού όζοντος διεξάγονται επίσης από το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του ΑΠΘ.

συν. από σελ. 1

πρώτους συναγωνίζονται με επιτυχία τα οξείδια του αζώτου και το όζον.

Η κυβέρνηση για να το ... αντιμετωπίσει κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο - συνονθύλευμα από τα 17 άρθρα του

οποίου τα 4 ασχολούνται με το ΙΧ και την καταλυτική τεχνολογία, χωρίς όμως να κάνουν νύχη για το πως θα υποστηριχθεί αυτή η τεχνολογία ενώ με τα υπόλοιπα 13 καταστρατηγείται κάθε έννοια ολοκληρωμένου πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού. Και υποτίθεται ότι έτσι θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας.

Ας το καταλάβουμε επί τέλους ότι με μικρόψυχες πολιτικές - μπαλώματα το πρόβλημα δεν λύνεται. Το ΝΕΦΟΣ είναι το αποτέλεσμα του συνόλου της λειτουργίας της πόλης και με παρεμβάσεις σ' αυτές θα καταπολεμηθεί. Τουλάχιστον ας μην υποτιμούν την νοημασύνη μας αν δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα μικροπολιτικά τους συμφέροντα και ας μην θυσιάζουν σ' αυτά την υγεία των κατοίκων της πρωτεύουσας.

Εκδόσεις

- 
1. ΝΕΦΟΣ και ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ. ΕΚΑ, Αθήνα 1989.
 2. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ. Προβλήματα και λύσεις. ΕΚΑ, Αθήνα 1990.
 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ. Διάσκεψη ευφωνιών Συνδικάτων (ελληνοαγγλικό). ΕΚΑ, Αθήνα 1990.
 4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΕΚΑ, Αθήνα 1990.

Την "ΔΡΑΣΗ" επιμελούνται οι υπεύθυνοι των Τμημάτων Περιβάλλοντος και Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας. Υπεύθυνος για την Διοίκηση του ΕΚΑ : Σ. Λαιμός.

Διάθεση : ΕΚΑ, Γ' Σεπτεμβρίου 48B', 104 33 ΑΘΗΝΑ. ☎ 8836917, 8841818. FAX : 8839271.

Επιτρέπεται η χωρίς άδεια αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους του φυλλαδίου, με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής.

Σύγχρονες μελέτες έχουν αποδείξει ότι το όζον - ρύπος της κατώτερης ατμόσφαιρας έχει αυξηθεί κατά 60% τουλάχιστον από το 1970 ενώ το όζον φύτρω της ανώτερης ατμόσφαιρας έχει μειωθεί κατά 15% τουλάχιστον.

Το πρόβλημα είναι μείζονος σημασίας για τον πλανήτη στο σύνολο του και θα μας απασχολήσει έντονα τα επόμενα χρόνια.

(δήλωση κ. Κουρή,
συν. από σελ. 3)

πίσης πρέπει όλοι να αναλάβουμε την ευθύνη τήρησης των μέτρων που θα οδηγήσουν στην βραχυπρόθεσμη ανακούφιση του περιβάλλοντος αλλά και στην μακροπρόθεσμη αποκατάστασή του.

(δήλωση κ. Κουλουμπή,
συν. από σελ. 3)

Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι η Προστασία του Περιβάλλοντος δεν είναι υπόθεση μιας παράπονης, ενός κόμματος ή κάποιων Κυβερνήσεων. Μας αφορά όλους. Γι' αυτό είναι ανάγκη να συμφωνηθεί μια σταθερή και μακροπρόθεσμη Πολιτική Εθνικού Χαρακτήρα, που θα ακολουθούν όλες οι Κυβερνήσεις.

(δήλωση κ. Θεωνά,
συν. από σελ. 3)

Η ανάγκη χάραξης και εφαρμογής πολιτικής που θα πρωθεί τη διάσωση και τη διαρκή προστασία του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος, την οικολογική ανανέωση της κοινωνίας, την καταπολέμηση του νέφους, και την προ-

στασία των οικοσυστημάτων, των δασών, των θαλασσών και των λιμνών και ποταμών, είναι ανάγκη που πρέπει να διαπερνά ως βασική συνιστώσα όλες τις πλευρές χάραξης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Χρειάζονται ειδικά μέτρα, αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται σε κάθε πράξη, ενέργεια, κατασκευή, ή έργο να αποδείχνεται η οικολογική διάσταση και να μην πρωθείται αν δεν εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος.

Το μαζικό κίνημα και ιδιαίτερα το εργαστικό συνδικαλιστικό κίνημα έχει χρέος να μπολιάσει μ' αυτή τη διάσταση και τους στόχους της, τις διεκδικήσεις και προπάντων τον προσανατολισμό και τη δράση του".

Διάσκεψη κορυφής για τη Γη

Στο διάστημα 1-12 Ιουνίου 1992 θα γίνει στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη.

Η διάσκεψη έρχεται σε συνέχεια της Διάσκεψης για τον Ανθρώπο και το Περιβάλλον που έγινε στην Στοκχόλμη το 1972 υπό την αιδίδα του ΟΗΕ στην οποία συμμετέχουν 113 χώρες. Ανάμεσα στις 2 διασκέψεις παρενεβλήθη η έκθεση της Επιτροπής Μπρούντλαντ με τίτλο "Το κοινό μας μέλλον" όπου διαπιστώθηκε το γεγονός ότι "η σωτηρία του περιβάλλοντος προϋποθέτει βαθιές αλλαγές σε βασικές ανθρώπινες δραστηριότητες."

Στη Διάσκεψη του Ρίο αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από 100 χώρες και περίπου 1500 μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Η παρουσία βορρά - νότου γύρω από το ίδιο τραπέζι για ένα τόσο φλέγον ζήτημα μπορεί να αποτελέσει την απαρχή θετικών εξελίξεων, παρόλο που οι πλούσιες βιομηχανικές χώρες όπως οι ΗΠΑ δεν δέχονται να δεσμευθούν στους τομείς εκείνους που αποδεδειγμένα βλάπτουν το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) από τις καύσεις, γεγονός που θα σήμαινε περιορισμούς στην βιομηχανία.

Πάντως το γεγονός αποτελεί μια ακόμα προσπάθεια και δεν πρέπει να πάει χαμένη.