

Αρ. Πρωτ.: 145**Αθήνα, 04/06/2010**

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2010

Η κατάσταση του περιβάλλοντος επηρεάζει καθοριστικά τις συνθήκες ζωής των εργαζομένων και την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας. Η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση των φυσικών πόρων είναι ένα θέμα που συνδέεται με την κοινωνική ευημερία την ίδια τη ζωή.

Φαινόμενα όπως η Κλιματική Αλλαγή και οι αλλαγές που η αντιμετώπισή της επιβάλλει στα παραγωγικά και καταναλωτικά πρότυπα έχουν άμεσες κοινωνικές επιπτώσεις. Η αναπτυξιακή διαδικασία οφείλει εκτός από τις πολιτικοοικονομικές επιλογές που εμπεριέχει να συνεκτιμά και τα φυσικά αποθέματα της χώρας στα οποία βασίζεται και τα οποία δεν είναι μόνο οικονομικά αλλά είναι επίσης οικολογικά και πολιτισμικά.

Τομείς αιχμής για το περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένουν εδώ και πολλά χρόνια η διαχείριση των απορριμμάτων, η διαχείριση των επικινδύνων και ιατρικών αποβλήτων, η διαχείριση των υδατικών πόρων, η διαχείριση των αστικών λυμάτων, η προστασία της βιοποικιλότητας, η προστασία των δασών η εξοικονόμηση ενέργειας, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος και ειδικότερα του πόλης της Αθήνας κ.ά.

Στην παρούσα πρωτόγνωρη για τα μεταπολιτευτικά χρονικά δυσχερή οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να θεωρηθεί το δικαίωμα σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον πολυτέλεια. Αλίμονο όμως αν αυτό συμβεί. Σήμερα ο ελληνικός χώρος επειδή ακριβώς έχει καταπονηθεί από αναπτυξιακές επιλογές ευκαιριακού τύπου, δεν έχει την δυνατότητα να απορροφήσει καταστάσεις που οδήγησαν στην υποβάθμιση της ποιότητας και την ανάλωση του φυσικού περιβάλλοντος. Οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης είναι πολλές. Στην οικονομία λόγω σταδιακής υποβάθμισης της ποιότητας δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα με την κατάσταση του περιβάλλοντος (τουρισμός, γεωργία, αλιεία κλπ), στην κοινωνία και πρωτίστως στην δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Οι εργαζόμενοι που βιώνουν καθημερινά τις παρενέργειες της γενικότερης οικονομικής κρίσης και αυτής του περιβάλλοντος στους χώρους όπου ζουν και εργάζονται (νέφος, κυκλοφοριακό με το συνεπαγόμενο χάσιμο χρόνου και απώλεια εισοδήματος, προβλήματα υγείας κ. ά.), αξιώνουν από την Πολιτεία μέτρα και πολιτικές που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία της υγείας τους και τα οποία συνδέονται άρρηκτα με την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Καλούμαστε όλοι σήμερα 5 Ιουνίου, να σκεφτούμε πως θα δράσουμε για την προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που θα έπρεπε όμως να είναι μια καθημερινή πρακτική για την πολιτεία αλλά και για τους πολίτες. Μια πρακτική σκέψης και δράσης που να διαπερνά κάθε οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.

ΤΟ Δ.Σ.

