

12^η Διαρκής Συνδιάσκεψη των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών

19 - 22 Σεπτεμβρίου 2012

Μόσχα

«Η αξιοπρεπής εργασία σε συνθήκες κρίσης. Κίνδυνοι και προκλήσεις για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες. Αναζητώντας νέους τρόπους αγώνα για τα δικαιώματα των εργαζομένων»

Απόφαση της Συνδιάσκεψης

Η 12^η Διαρκής Συνδιάσκεψη των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα από 19 έως 22 Σεπτεμβρίου 2012.

Οι αντιπρόσωποι των 21 Συνδικάτων από 16 Πρωτεύουσες ασχολήθηκαν με το θέμα της αξιοπρεπούς εργασίας σε συνθήκες κρίσης, τους κινδύνους και τις προκλήσεις για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες, καθώς και την αναζήτηση νέων τρόπων αγώνα για τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Οι εκπρόσωποι εστίασαν σε κύριες πτυχές που περιλαμβάνονται σε αυτή την απόφαση:

Η 12^η Διαρκής Συνδιάσκεψη των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών επισημαίνει:

Οι Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες παίζουν ηγετικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών, καθώς περίπου το 10% του πληθυσμού της Ευρώπης ζει σε αυτές και τα συνδικάτα τους αποτελούν ένα σημαντικό και αναγκαίο μέρος της δομής των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων.

Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την βάση του Συνδικαλιστικού κινήματος, επιδιώκοντας τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ 2020, προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη αυτών των στόχων από την σκοπιά των πρωτευουσών. Αυτή αφορά στην απασχόληση, στην έρευνα και τεχνολογία, στην

κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή πολιτική, την εκπαίδευση και τον αγώνα ενάντια στην φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η 12^η Διαρκής Συνδιάσκεψη των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών διακηρύσσει:

Στην Ευρώπη όπως σε όλο τον κόσμο οι εργαζόμενοι πρέπει να εργάζονται σε συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας, όπως αυτή ορίσθηκε από την 87^η Σύνοδο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Σήμερα ωστόσο δεν μπορούμε να μιλάμε για αξιοπρεπή εργασία από τη στιγμή που εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χάνουν τη δουλειά τους και υφίστανται περικοπές στους μισθούς τους. Τέτοια μέτρα δεν αποτελούν λύση στην κρίση που οφείλεται κυρίως στην ανεξέλεγκτη χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία.

Παντού οι συνθήκες εργασίας που προβλέπονται στις συμβάσεις δεν τηρούνται πλέον. Κανονισμοί εργασίας και Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας δεν πληρούνται. Οι συνθήκες ζωής σε όλα τα επίπεδα των εργαζομένων υποβαθμίζονται. Από την προσφορά εργασίας αποκλείονται ειδικότερα οι νέοι και οι μετανάστες, τα άτομα με αναπηρία και οι γυναίκες. Οι συλλογικές συμβάσεις δεν τηρούνται, η ανεργία αυξάνεται και η ηλικία συνταξιοδότησης γίνεται όλο και μεγαλύτερη.

Η μερική απασχόληση, η εργασία σύντομης διάρκειας και άλλες μορφές επισφαλούς εργασίας εξαπλώνονται. Οι άνεργοι και όσοι βρίσκονται κοντά στο όριο της φτώχειας ή κάτω από αυτό, οδηγούνται στην απόγνωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Σε πολλές χώρες παρατηρείται άρνηση των τοπικών αρχών και των εργοδοτών να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα. Η άρνηση του «κοινωνικού διαλόγου» είναι πραγματικότητα και οδηγεί στην επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων και σε κοινωνικές εντάσεις. Τα συνδικάτα των Πρωτευουσών πρέπει να διαπραγματευθούν όπου αυτό είναι δυνατόν τα επίπεδα της φορολογίας που εφαρμόζονται σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, προάγοντας την εφαρμογή κλιμακωτού φορολογικού συστήματος. Επιπλέον, οι αρχές των πρωτευουσών μειώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες για τον πληθυσμό και η υιοθέτηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα προκαλέσει ακόμα περισσότερα προβλήματα στην χρηματοδότηση των δημοσίων υπηρεσιών.

Οι εργοδότες δεν θέλουν να επανεπενδύσουν τα κέρδη τους για την δημιουργία θέσεων εργασίας. Σε ότι μας αφορά δεν είμαστε διατεθειμένοι να διαπραγματευθούμε τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα που κατακτήθηκαν τον 20^ο αιώνα. Οι αλλαγές που γίνονται από τις κυβερνήσεις στην εργατική νομοθεσία καταπατούν τα εργασιακά δικαιώματα, υπονομεύουν τις συμφωνίες και οδηγούν στην μείωση των μισθών και της απασχόλησης.

Η αύξηση του ποσοστού ανεργίας και η χειροτέρευση των οικονομικών συνθηκών μπορούν να προκαλέσουν πραγματική κοινωνική καταστροφή στο άμεσο μέλλον και μόνο στο όνειρό μας θα βλέπουμε την αξιοπρεπή εργασία.

Η 12^η Διαρκής Συνδιάσκεψη των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών θεωρεί ότι:

Κοινές πρωτοβουλίες των συνδικάτων των Πρωτευουσών μπορούν να βοηθήσουν τις χώρες μας να εφαρμόσουν την έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας για το ξεπέρασμα της κρίσης και την αλλαγή της κατάστασης προς το καλύτερο.

Οι πρωτοβουλίες μας:

- Είναι αναγκαίο να αναπτύξουμε ένα συνεκτικό κοινωνικό πλαίσιο βασισμένο στην αξιοπρεπή εργασία και να προαγάγουμε την υλοποίησή της στις πρωτεύουσές μας με γενικότερες προσπάθειες.
- Είναι αναγκαίο να επικοινωνήσουμε με τους νέους χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και να υλοποιήσουμε προγράμματα για νέους συνδικαλιστές (συμπεριλαμβανομένων των διεθνών προγραμμάτων).
- Στους εργαζόμενους που έρχονται στις πρωτεύουσες από άλλες χώρες πρέπει να παρέχεται υποστήριξη και πληροφόρηση στη γλώσσα τους σε σχέση με τα δικαιώματά τους.
- Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων ενάντια στην καταστολή των κυβερνήσεων και των εργοδοτών.
- Καθήκον μας είναι να ενημερώνουμε τους εργαζομένους για τις αλλαγές στην εργατική νομοθεσία και τα δικαιώματά τους, για τις δράσεις και τα σχέδια των κυβερνήσεων και των εργοδοτών. Υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης. Εξ αιτίας αυτής της κατάστασης θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να δημιουργήσουμε κέντρα συμβουλευτικής και διαδικτυακής πληροφόρησης για τους

εργαζομένους. Είναι αναγκαίο να συμβουλευόμαστε τους εργαζομένους για τις δυνατότητες εκπαίδευσης και απασχόλησης, για την κατάρτιση των ανέργων και των εν δυνάμει ανέργων. Αυτοί που απολύονται λόγω της κρίσης πρέπει να βοηθηθούν να ξεπεράσουν το κοινωνικό σοκ.

- Πρέπει να συνεχίσουμε να αναλύουμε τις καταστάσεις που ανακύπτουν κατά την διάρκεια της κρίσης και να αναπτύξουμε καινοτόμα συνδικαλιστικά μέτρα που να τις αντιμετωπίζουν.

Πρέπει να δράσουμε από κοινού για να επιτύχουμε το στόχο. Έχοντας κατά νου τις πολιτικές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας θα βοηθηθούμε να πάρουμε πρακτικά μέτρα για να υπερασπισθούμε τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα συμφέροντά τους που πλήττονται από την κρίση και να τα εφαρμόσουμε.

Πρέπει να υποστηρίξουμε τους συνδικαλιστικούς αγώνες στις πρωτεύουσες που αγωνίζονται ενάντια στις επιθέσεις που δέχονται οι εργαζόμενοι και έχουν εξαπολυθεί με το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης.

Πρέπει να υποστηρίξουμε και να χτίσουμε την αλληλεγγύη για βασικούς εργατικούς αγώνες στις πρωτεύουσες (όλο και περισσότερο κατά των ιδίων πολυεθνικών που λειτουργούν στις πρωτεύουσές μας).

Πρέπει να υποστηρίξουμε τις εκστρατείες που οργανώνουν οι εργαζόμενοι στη βάση, στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες.