

*Κείμενο Ομιλίας για την Απεργιακή Κινητοποίηση της Πρωτομαγιάς  
του Γιάννη Βασιλόπουλου  
Αν. Προέδρου ΕΚΑ & Γραμματέα ΔΑΚΕ-ΕΚΑ*

*Αθήνα, 1.5.2011*

Εργαζόμενες και Εργαζόμενοι,

Την Πρωτομαγιά του 1886 τα φουγάρα των εργοστασίων του Σικάγο πάγωσαν. Δεκάδες χιλιάδες εργάτες πλημμύρισαν τους δρόμους συμμετέχοντας στην απεργιακή κινητοποίηση των Συνδικάτων. Διεκδίκησαν δυναμικά το δικαίωμα στην αξιοπρεπή δουλειά, δώρη και πενήμερη εργασία. Τιμούμε λοιπόν σήμερα τους πολύχρονους, μαζικούς και αιματοβαμμένους αγώνες του Εργατικού Κινήματος. Αυτοί άλλωστε αποδεικνύουν περίτρανα πως τα πάντα κατακτήθηκαν και τίποτα δεν μας χαρίστηκε.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Ένα χρόνο μετά την προσφυγή της χώρας στο ΔΝΤ, οι εργαζόμενοι δέχονται μια πρωτοφανή επίθεση, που δεν έχει μεταπολιτευτικό προηγούμενο. Πρόκειται για την πιο βίαιη αναδιανομή πλούτου σε βάρος της εργασίας από το 2<sup>ο</sup> Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Η ανοχή και η αντοχή της ελληνικής κοινωνίας δοκιμάζεται από τους μονόδρομους της κυβερνητικής πολιτικής και τα αδιέξοδα, που αυτοί δημιουργούν.

Οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις έχουν ανατρέψει τους προϋπολογισμούς των εργατικών νοικοκυριών. Οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών μετατρέπουν αγαθά πρώτης ανάγκης σε πολυτέλεια. Η «ψαλίδα μεταξύ φτωχών και πλούσιων» αυξάνεται επικίνδυνα, ενώ οι εκπαιδευτικές ανισότητες διευρύνονται.

Λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, **αναρωτήθηκε κανείς αν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά, που θα περάσουν σε σχολές μακριά από τα σπίτια τους;** Αναρωτήθηκε κανείς πόσοι φοιτητές διέκοψαν τις σπουδές τους για οικονομικούς λόγους; **Ή ασχολούμαστε μόνο πως θα συγχωνεύσουμε σχολεία και νοσοκομεία;**

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ άλλοτε με νόμους που ξεπερνούν κάθε νεοφιλελεύθερη φαντασία και άλλοτε ως «τροχονόμος» των πιο σκληρών αποφάσεων της τρόικας υποθηκεύει το παρόν και το μέλλον μας. Κοινωνικές κατακτήσεις και εργασιακά δικαιώματα απαλλοτριώνονται με τον πιο αυταρχικό και αντισυνταγματικό τρόπο.

Η κοινωνική ασφάλιση και το κράτος πρόνοιας έχουν ήδη χρεοκοπήσει. Οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες βλέπουν ακόμη και τα πενιχρά επιδόματα που λάμβαναν να καταργούνται και να εκτοπίζονται στο κοινωνικό περιθώριο. Το εργατικό δίκαιο καταλύεται και τίθεται στην υπηρεσία των μεγαλοεργοδοτών.

Η πλήρης και σταθερή απασχόληση αποτελεί, πλέον, είδος υπό εξαφάνιση, σε μια πλήρως απορυθμισμένη αγορά εργασίας. Το «σύγχρονο δουλεμπόριο» της ενοικίασης και των εργολαβιών κυριολεκτικά βασιλεύει. Η υποαπασχόληση και οι ευελιξίες γίνονται κανόνας για να βρει κάποιος δουλειά και η εκ περιτροπής εργασία αναγκαία συνθήκη για να τη διατηρήσει.

Οι Συλλογικές Συμβάσεις υπονομεύονται, με στόχο την επικράτηση των ατομικών συμβάσεων και τη δημιουργία φτωχών εργαζομένων των 300-400€. Ο

**ΟΜΕΔ από καταφύγιο του εργαζόμενου μετατρέπεται σε εργοδοτικό εργαλείο εξόντωσής του. Η πραγματική ανεργία αγγίζει πλέον το 20%, την ώρα που η κυβέρνηση νομιμοποιεί ομαδικές και φθηνές απολύσεις. Κάθε ελληνική οικογένεια έχει τουλάχιστον έναν άνεργο.**

**Οι νέοι μας, η ελπίδα και το αύριο του τόπου, αναγκάζονται στη μαζική μετανάστευση και την εργασιακή περιπλάνηση. Η φτώχεια και η ανέχεια απειλεί τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων και των συνταξιούχων.**

**Η δημόσια περιουσία «βγαίνει στο σφυρί», από μια κυβέρνηση που οι μόνες ευκαιρίες που δημιουργεί είναι οι «τιμές ευκαιρίας» για τις κρατικές βιομηχανίες. Βιομηχανίες που οδηγούνται στην απαξίωση μέσα από τις μετατάξεις και την υποχρηματοδότηση. Υποκύπτοντας στις πιέσεις των διεθνών τοκογλύφων εκποιούν επιχειρήσεις υψίστης εθνικής σημασίας και κερδοφόρες παραγωγικές μονάδες. Έχουν ξεπεράσει κάθε κόκκινη γραμμή.**

**Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,**

**Ακόμη και οι αριθμοί δείχνουν πως το Μνημόνιο είναι «λάθος συνταγή». Είναι η «ταφόπλακα» κάθε αναπτυξιακού οράματος, κάθε ελπίδας και προοπτικής. Οι θυσίες των εργαζομένων και των συνταξιούχων δεν έχουν πιάσει τόπο. Η ύφεση βαθαίνει. Τα έσοδα συνεχώς συρρικνώνονται. Τα «λουκέτα» είναι καθημερινό μαζικό φαινόμενο στην αγορά. Η αποβιομηχάνιση της χώρας δεν έχει τελειωμό. Οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις εγκαταλείπουν την Ελλάδα, βυθίζοντας ολόκληρες ελληνικές περιφέρειες στη φτώχεια και την ανεργία.**

**Η υποστολή της σημαίας του Μνημονίου είναι επιτακτική ανάγκη. Το φωτεινό παράδειγμα του Απόστολου Σάντα, που από χθες πέρασε στο πάνθεον της ιστορίας θα αποτελεί πάντα πηγή αγωνιστικής έμπνευσης. Θα μας δείχνει το δρόμο. Τα συλλυπητήρια δεν πρέπει να απευθύνονται μόνο στους δικούς του ανθρώπους, αλλά σε ολόκληρο τον Ελληνισμό. Ο ηρωισμός, ο πατριωτισμός, η ανιδιοτέλεια και η σεμνότητά του πρέπει να συντροφεύει και να καθοδηγεί κάθε κοινωνικό αγώνα.**

**Ένα χρόνο πριν, από αυτό εδώ το βήμα, εκφράσαμε την οργή μας. Την αγανάκτησή μας για την απόφαση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να προσφύγει στο ΔΝΤ. Σήμερα πρέπει διατρανώσουμε τη θέλησή μας για ανατροπή των κυβερνητικών πολιτικών. Το Συνδικάτο έχει στοχοποιηθεί από την κυβέρνηση, καθώς μόνο αυτό μπορεί να αποτελέσει ισχυρό ανάχωμα στα σχέδιά της.**

**Ας παραμερίσουμε ότι μας χωρίζει και ας σφυρηλατήσουμε ενότητα. Όσοι είμαστε εδώ, όσοι δεν είμαστε αλλά και όσοι πραγματοποιούμε διαφορετικές συγκεντρώσεις οφείλουμε να αντιληφθούμε πως ο στόχος είναι κοινός και η δράση πρέπει να είναι συλλογική.**

**Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,**

**125 χρόνια μετά την Πρωτομαγιά του Σικάγο, η φετινή Πρωτομαγιά δεν μπορεί να έχει μόνο επετειακό χαρακτήρα. Η Ελληνική Πρωτομαγιά του 2011 δεν είναι αργία, είναι απεργία και αφετηρία της αντεπίθεσης των εργαζομένων.**



Είναι η απαρχή νέων μαζικών αγώνων και δυναμικών κινητοποιήσεων, **ώστε να μην περάσει ο εργασιακός και κοινωνικός μεσαίωνας, που κάποιοι οραματίζονται.**

**Οι ανάγκες των ανθρώπων πρέπει να μπου πάνω από τις ανάγκες των αγορών. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να ξαναπληρώσουν το «μάρμαρο» της κρίσης, ας πληρώσουν επιτέλους και οι κροίσοι που τη δημιούργησαν.**

**Όλοι μαζί μπορούμε ΑΡΚΕΙ να το πιστέψουμε**

Ευχαριστώ πολύ.